

# Nieuwjaarsboodschap

BART DE WEVER



Beste vrienden,

Ja, voor een tweede jaar moet ik op deze manier mijn beste wensen aan u overmaken.

En u weet waarom dat zo is. Maar deze keer kan ik daar meteen een optimistische noot bij plaatsen: wij plannen namelijk een spetterend zomerfeest voor al onze leden.

En u kennende, zal u daar de schade van twee afgelaste nieuwjaarsfeesten wel inhalen.

Ik hoor u denken: “Bart De Wever optimistisch? Wat gaan we nu krijgen?”.

Hoe kan je nu een optimist zijn terwijl COVID-19 een taai beest is gebleken dat Vlaanderen eind vorig jaar nog vol op het gezicht deed gaan?

En dan is er ook nog de omikrongolf die momenteel over de hele wereld spoelt. En toch. Toch gloort er voorzichtige hoop. Ten eerste dankzij de Vlamingen zelf. Ondanks het feit dat de vaccins hun belofte niet invulden inzake besmettelijkheid, behielden de Vlamingen het geloof in het mirakel van de wetenschap.

De vaccins beschermen ons uitstekend tegen zware ziekte en dood. De Vlamingen waren en zijn opnieuw massaal op het appel voor de derde prik. Als we geluk hebben, wordt covid volgens de experts weldra een endemie in plaats van een pandemie. En dan kunnen we het aanpakken zoals de jaarlijkse griep.

En dan wenkt eindelijk weer het vrije leven zonder beperkingen. Ons mentaal welzijn, de opleiding van onze kinderen en kleinkinderen, onze welvaart en onze zorg zouden er wel bij varen.

Maar ook het politieke debat moet weer normaal en rationeel worden. Politieke extremisten hebben met hun antivax-desinformatie enorme schade aangericht. Ze toonden andermaal hoe onverantwoordelijk ze zijn. Anderzijds werd het vertrouwen van de burger ondergraven door politici die tijdens een crisis zonder schroom volmachten rücksichtloos willen gebruiken om fundamentele burgerlijke rechten en vrijheden opzij te schuiven.

Beste vrienden, de N-VA zat in deze polarisering vaak tussen hamer en aambeeld. De Vlaamse Regering en onze minister-president hebben het vaak erg moeilijk gehad.

Niet alle beslissingen waren de beslissingen van ons hart, en sommige beslissingen bleken achteraf ook niet de juiste. Hoe kan het ook anders in zo'n ongeziene crisis.

Maar anders dan België bleef men Vlaanderen wel besturen. De Vlaamse begroting kreeg een dreun, maar is kordaat weer op pad gezet naar een evenwicht.

Een goed uitgekiend Vlaams relanceplan zal onze economie helpen aan te zwengelen.

De Vlaamse woonfiscaliteit is grondig hervormd. Er werd een klimaatplan uitgewerkt dat geen blinde doelstellingen poneert, maar dat gebaseerd is op concrete maatregelen. Haalbaar en betaalbaar voor de burger.

Mensen die gaan werken voor een laag loon krijgen van Vlaanderen een extra bonus. Langdurig werklozen zullen worden geactiveerd via een verplichte gemeenschapsdienst. Alleen in Vlaanderen worden nieuwkomers verplicht ingeburgerd, nu ook met een taalscreening in de derde kleuterklas. Want de Nederlandse taal verbindt ons allemaal. Elk kind is voor ons van onschatbare waarde. Elk kind, ongeacht de afkomst, krijgt in Vlaanderen een toekomst. Een toekomst als lid van een gemeenschap die gelooft in werken, innoveren, ondernemen, sparen en zorg dragen voor elkaar.

Het contrast met België kan niet groter zijn. De Vivaldi-regering staat roerloos terwijl de afgrond nadert. Broodnodige hervormingen van onze arbeidsmarkt en onze sociale zekerheid komen er niet. De door linkse en Franstalige partijen gedomineerde regering verhoogde de belastingen met 2 miljard euro en gaf dat geld uit aan niet-werkenden. De inflatie is torenhoog en er worden alleen maar putten gegraven.

We gaan naar het grootste begrotingstekort van heel Europa. Het opgebouwde spaargeld van onze mensen smelt weg terwijl de prijzen in de winkel razendsnel stijgen.

En alsof dat nog niet genoeg is, gaat men de goedkoopste en meest klimaatvriendelijke energiebron stopzetten. Op bevel van de groenen zal men de vergissing van de eeuw begaan door onze kerncentrales te sluiten. Dure en vervuilende gascentrales moeten in de plaats komen. Onbegrijpelijk.

Al wie werkt, spaart en onderneemt, moet het gelag betalen. En niemand die gelooft dat er onder dit beleid na een leven van hard werken nog een deftig pensioen zal komen.

Vrienden, het is tijd. Weldra breekt het tiende jaar aan dat Vlaanderen in de 21ste eeuw zonder meerderheid wordt bestuurd. We betalen het merendeel van de belastingen, we realiseren 83 procent van de export, we transfereren miljarden en houden volstrekt failliete landsdelen overeind. Maar we krijgen geen respect.

Het is genoeg geweest. Het is tijd. Ronald Reagan zei: "When you can't make them see the light, make them feel the heat."

Vivaldi moet verdwijnen. De Vlaamse partijen die eraan meewerken verdienen geen Vlaamse stemmen. Want ze zullen zonder schroom Vlaanderen opnieuw opzijshuiven.

Het is tijd om te kiezen. Het is tijd om aan de Vlaming te vragen om verstandig te kiezen. Wie uit frustratie extremistisch stemt, helpt Vivaldi 2 in het zadel, desnoods met nog minder Vlaamse zetels.

Alleen de keuze voor confederalisme geeft Vlaanderen de zelfbeschikking om onze toekomst weer in handen te nemen. Alleen zo blijven we een topregio met welvaart, welzijn en warmte voor alle burgers.

Daarom roep ik u allen op om er vol voor te gaan. De bestuursverkiezingen van dit voorjaar zijn de ideale springplank om onze afdelingen te versterken.

En in de loop van dit jaar verwachten wij uw input voor het grote partijcongres in mei 2023. Het is tijd om te kiezen. Kies voor ons, kies voor de toekomst van Vlaanderen.

Ik wens u allen een gelukkig 2022. Tot binnenkort!